

Onze Stadionbuurt

NIEUWSBRIEF VAN STADSDORP OLYMPIA

nr. 20 – juli 2023

ART ZUID 2023

De achtste editie van de tweejaarlijkse Amsterdam Sculptuur Biënnale ARTZUID loopt t/m 24 september 2023.

Op de Apollolaan en Minervalaan in Amsterdam-Zuid zijn door curator Jasper Krabbé 50 sculpturen geselecteerd onder het thema *Transfer*.

De geselecteerde kunst reflecteert de overdracht van maatschappelijk engagement van kunstenaars en beeldbepalende stromingen die de kunst minder elitair wilden maken en dichterbij de mensen wilden brengen. Denk daarbij aan Neo-Popart, Nouveau Realisme, Arte Povera en Streetart.

ArtZuid 2023 bezoeken? Download dan de ArtZuid 2023 Audiotour app. Of bestel een routekaart of catalogus in onze webshop.

Het startpunt van de tentoonstelling is het ArtZuid Informatiepaviljoen t.o. Minervalaan 1, Amsterdam. Tijdens ArtZuid 2023 worden in de weekends de ArtZuid Instap-rondleidingen langs de beelden georganiseerd.

Wil je liever zelf een dag of tijd kiezen? Vraag dan een privé-rondleiding aan via communicatie@artzuid.nl. We bieden ook Hildo Kroptours en tours langs de beelden op het Gelderlandplein.

Vier het verjaardagsfeestje van je (klein)kind bij ARTZUID en bezorg

de jarige en alle vriendjes en/of vriendinnetjes een onvergetelijke middag.

De kids gaan creatief aan de slag in ons versierde kinderatelier. Aan het eind van het kinderfeestje gaat iedereen naar huis met een eigen gemaakt kunstwerkje.

“ArtZuid is absoluut een verrijking voor de buurt. Als buurtgenoot wil ik daar onderdeel van zijn; ArtZuid maken we samen!”

Om ArtZuid mogelijk te maken, zoekt stichting Art Zuid meer vrienden. Bewoners en beeldenliefhebbers die ons een warm hart toedragen en het belangrijk vinden dat ArtZuid steeds weer wordt georganiseerd. Vrienden zorgen ook dat iedere editie Nederlandse kunstenaars kunnen experimenteren om nieuwe beelden te maken.

Leerlingen van scholen uit basis- en voortgezet onderwijs leren tijdens hun bezoek spelenderwijs kennis maken met beeldende kunst op de prachtige groene lanen van Berlages Plan Zuid.



Zo leert een nieuwe generatie kunst waarderen en beleven.

Marjan is Vrijwilliger Educatie bij ArtZuid. De kinderen komen eerst deelnemen aan een introductieles naast de info-post. Ook krijgen zij daarna een handvaardigheidsopdracht.

Marjan neemt hen mee naar het beeld van Frankey. Hij torent hoog in de lucht boven een wildplakzuil. De kinderen praten over wat zij zien. Ze zijn in gesprek met elkaar en ze begrijpen er veel van.

Ze komen een heel eind met wat het beeld zou kunnen betekenen.

Over Suriname en Keti Koti

Het is weer vrijdag, de kinderen van het huiswerkgroepje komen vanuit school weer meedoen met lezen en schrijven en met snel-rekenen.

Vandaag kijken we naar de kaart van de wereld, we wijzen van alles aan en weten de werelddelen aan te wijzen: Marokko, Turkije, India...

Wisten jullie dat Nederland vroeger met grote zeilboten over de over de zee kon varen? Dan zeilden die boten naar Afrika en daar haalden zij slaven op uit Ghana. Die slaven moesten dan in Suriname gaan werken als slaaf. Suriname was vroeger een kolonie van Nederland. Wat is een kolonie? "Dan wordt een land ingepikt!" weten de kinderen...

Wat is Suriname voor een land?

Ze weten veel: "Er is oerwoud, een soort jungle is dat." "er wonen tijgers." "Er zijn palmbomen met kokos-noten eraan."

We bekijken een getekend verhaal met teksten over het ophalen van Ghanezen, die aan boord van een grote zeilboot worden gebracht. Na heel veel dagen op zee komen ze aan bij de kust van Suriname.

Doe je ogen dicht en vertel wat ze daar zien?



Suriname
Daar is het zand
Het strand bij de zee
Harde golven – kleine golven
Er zijn palmbomen
In het oerwoud lopen tijgers
Er is een soort jungle

Weten jullie wat Keti Koti is? Dat is een feest. Dan gaan ze dansen. Dit jaar is het feest heel groot, want het is 150 jaar geleden dat de slavernij in de wereld is afgeschaft.

En de kinderen weten ook dat het nog altijd bestaat en dat het nog altijd gebeurt in de wereld. Dat een land zomaar wordt ingepikt en dat er oorlog is over de grond...

Buurtlunch

Er komt ook dit jaar weer een buurtpicknick in het Olympisch Stadion!

Maandag 24 juli 2023 van 12.15 uur tot 14.00 uur.

Aanmelden voor 17 juli bij info@soozamsterdam.nl of tel. 020-6796825

Zondagsalon van 18 juni

Het optreden van Mirjam en Johannes op 18 juni was een succes. Het publiek waardeerde het brede repertoire zeer, van jazzy en bluesy tot plat Jordanees en oude popnummers die we allemaal konden meezingen.

Dit duo scheidt een heel fijne sfeer.



Alles gaat goed in Amsterdam-Zuid

Na het bezoek aan de expositie
Art-Zuid op de Apollolaan

strijk ik neer op het terras
voor het Hilton,

bestel een koele fles Chablis
en een kommetje knoflook-olijven,

pak pen en cahier en
schrijf het gedicht.

Ik heb mijn leukste hoedje op.

Alles gaat goed.

Muisstil fietsen kinderen langs me heen.

Gedicht van onze buurtdichter Merik van der Torren

Kom naar onze buurtborrel
in Buurtkamer Welkom, Stadionplein 65

We betalen hier lage prijzen en u kunt pinnen.

Woensdag 26 juli 17-19 uur
Woensdag 30 augustus 17-19 uur

U kunt zich gratis abonneren op deze Nieuwsbrief,
scan de qr-code en u krijgt 'm in de mailbox



Stadsdorp Olympia